



מאיר גל

פרסומאי, מנכ"ל משותף במשרד הפרסום החרדי 'גל אורן BSD'

שוועדת הרבנים תסביר

התחבורה מגלים בקיאות במערך התחבורה להמונים לפרטיו, בהתנהלות מול משרדי הממשלה וכן הלאה.

אותו פתרון מצוין שסייע לחברה החרדית בתחומים שונים, יכול לבוא גם כאן לעזר: ועדת רבנים לענייני הסברה.

בדומה לוועדות הרבנים הקיימות, ועדת ההסברה צריכה להיות מורכבת מאנשי אמון של גדולי ישראל, שממילא

לעולם יהיו מקור המסר הבלעדי עבורנו.

בדיוק כפי שרק ועדות הרבנים רשאיות להעביר מסר בנושאי מאבקי השבת, התקשורת והתחבורה, כך רק הגוף הזה יהיה רשאי להסביר בצורה נכונה, אחידה ורציפה את הציבור החרדי על כל המתרחש בו וסביבו.

הרעיון עשוי להישמע מוזר במחשבה ראשונה, אולם במחשבה שנייה זהו הפתרון היחיד הקיים.

רבנים מחפשים את המסבירן החרדי החדש שיציל את המצב, ולשווא.

אף אחד לא יוכל להיות הנחשון שיגיח לפתע משומקום ויתחיל להסביר.

גוף הסברה צריך להיות מנגנון המשכי, רציף ופעיל, שיהיה מוכר ומקובל. הוועדה שתכיל את באי כוחם של גדולי ישראל, תהיה גם זו שתעמוד מול גורמים מקצועיים, בדומה להתייעצויות שמקיימים כיום בוועדות הקיימות עם אנשי מקצוע בתחום. הוועדה תעביר את דבר גדולי ישראל על ידי רבניה-אנשיה או על ידי דובר או דוברים שיוסמכו על ידה.

כך המסר יהיה אחיד ודברם של גדולי ישראל יישמע ללא הטיית. האם לא ימשיכו אנשים לדבר בשם עצמם? תמיד יהיו 'שליחי ציבור' שהם בעצם שליחים של עצמם בלבד. הבעיה היא שכיום אין אף אחד שמוסמך יותר מאחרים לדבר. אנחנו תוקעים בכמה שופרות יחד, וכך לא מתקבל מסר ברור.

אם תהיה ועדת רבנים שתקבל את המשימה, המסר שיתקבל יהיה אחד. לאט לאט התוצרים ישתפרו וגם כשיבקשו תגובה – ילמדו שיש להפנות או לפנות רק אליהם.

כשיש עשרה עיתונים שמדברים בעשרה קולות, ועוד אלף מתנדבים להתראיין שמשמיעים בעיקר את האג'נדה הפרטית

שלהם ולא את דבר גדולי ישראל – התוצאה עגומה מאוד. תחת מנהיגי הדור פועלים כיום שלל עיתונים, מפלגות, מוסדות וועדות. אין כל סיבה שוועדה שכזו לא תוכל לפעול ולפעול טוב.

מסר מוסכם וקליט שיובא על ידי ועדת רבנים יוכל להביא את קול הרבנים ואת דבר היהדות החרדית באופן המכובד והקליט ביותר. ויהיו דברינו אלה נשמעים ומתקבלים ברצון.

ימים לא קלים עברו על כוחותינו בתקופה האחרונה. פרשיות שונות שנקשרו לחברה החרדית לא תמיד קשרו לראשה כתרם של שם טוב, ולא בצדק.

לאורך הימים המתוחים, יצאו דוברים שונים אל החזית להסביר ולפרסם את 'דבר היהדות החרדית', ועד היום מתנהל פולמוס ציבורי באשר לדרך ההתנהלות התקשורתית.

בשורה התחונה, לא פעם נותרנו עם תחושה שהסברנו לעצמנו – אבל לא ממש הסברנו את עצמנו.

בחודשים הסוערים האחרונים לא עבר כמעט שבוע שבו לא העלה אי מי את הצורך לשפר את ההסברה החרדית. זו כמעט הפכה למנטרה, שבה יש לכל אחד הזדמנות להתבטא: יש שמעלים ביקורת צולבת, יש שמציעים לאתר כוכב חדש, דובר מוכשר מקרב המחנה החרדי.

אחרים מנסים להכין מאגרי מידע בבחינת – דע מה שתישאל ומה שתשיב. מה ניתן אכן לעשות?

בשנים האחרונות הקימו והנהיגו גדולי הדור מנגנון שאפשר פעולה משותפת בשורה של נושאים בעלי השפעה מכרעת על עתיד החברה החרדית. ועדת רבנים היא תופעה שהתפתחה בשנים האחרונות, ומשמעותה היא שהם שליחים הישירים של גדולי הדור לנושא או למטרה מסויימים. כך הוקמו – ועדת הרבנים לענייני השבת, המוכרת ממאבקי השבת שהכריעה בשורה של נושאים את גדולי התאגידים במדינה; ועדת הרבנים לענייני תחבורה העוסקת במצוקה פיזית ויומיומית של מאות אלפי אנשים; ועדת הרבנים לענייני תקשורת שהובילה מהפיכה בתחום הסלולר וכופפה את החברות הגדולות בארץ. הוועדות זכו להצלחות רבות בתחומן והוכיחו שהמנגנון יכול לעבוד.

חברי הוועדות הם כולם אנשי אמון ושלוחיהם של גדולי ישראל. עמדת גדולי הדור היא עמדת היהדות החרדית. לכן דוברים ואנשי מקצוע לעולם לא יוכלו לקבוע מה להגיד, אלא רק לייעץ איך להגיד. עם השנים, חברי ועדות הרבנים הפכו למומחים במסגרת הפעילות שלהם בתחום, שאותו הם למדו ביסודיות.

כך, למשל, חברי ועדת התקשורת הפכו למומחים של ממש לכל ענייני הסלולר, הטלפוניה והתקשורת מהבחינה הטכנית והטכנולוגית (והוועדה הקיימת מעולם לא עסקה בנושאי הסברה אלא יותר באלה הטכניים), חברי ועדת השבת למדו היטב על המשק הישראלי ועל האתגרים שמולם ניצבים בעלי המפעלים והחנות המתקשים לשבות ביום השביעי, והם מכירים לדעתי את כל הקונפליקטים המרכזיים בארץ בהקשר זה, ורבני ועדת

**בתקופה הסוערת
שעברנו, לא עבר
כמעט שבוע שבו לא
הועלה הצורך לשפר
את ההסברה החרדית.
כשיש עשרה עיתונים
שמדברים בעשרה
קולות, ועוד אלף
מתנדבים להתראיין
שמשמיעים בעיקר
את האג'נדה הפרטית
שלהם - התוצאה
עגומה מאוד. ההצעה
שלי: להקים 'ועדת
רבנים לענייני הסברה'.
הרעיון עשוי להישמע
מוזר במחשבה
ראשונה, אולם זהו
הפתרון היחיד הקיים**



צילום: חיים 24